

SIGNAALFLITSEN



PERSONEELSORGAAN HOLLANDSE SIGNAALAPPARATEN B.V. - HENGELO - VERSCHIJNT MAANDELIJKS - 25e JRG. - 23 OKT. 1973



STAALFLITSEN

Het - of liever "de" - Staal is roestvrij gebleven, schrijft de Philips Koerier naar aanleiding van het zilveren jubileum van ir. M. Staal. Open, eerlijk, wars van conventioneel gedoe, een tikje emotioneel, soms snel pratend, soms ineens bewust afremmend om je de kans te geven hem bij te benen, werkend in een kantoor dat door zijn klassieke donkere inrichting niet helemaal bij hem past, maar hij accepteert het verder zonder al te veel moeite. "t Zou allemaal wat efficiënter kunnen". Deze opmerking typeert hem. De zuinigheid zal wel aan zijn Drentse afkomst liggen. Die manifesteert zich in zijn kamer duidelijk door twee koffiepoten en enige kopjes.

Directeur schenkt een goedkoop kopje koffie

"Ik heb, als goede Drent, ontdekt dat het veel goedkoper is die koffiepoten hier te zetten en gasten zelf te bedienen dan ettelijke keren een juffrouw te laten komen, die vijftien gulden per uur kost. Zo bekeken krijg je nu een goedkoop kopje koffie".

Defensie-apparatuur

Je hebt bij ir. Staal niet het gevoel, dat zijn motieven een zakelijke achtergrond hebben. Toch dringt zich de vraag op hoe hij moreel staat tegenover een werkring waarin het gaat om systemen, die deels hun weg vinden in het wapengebeuren.

"Je moet ervan uitgaan dat we alleen leveren als onze regering toestemming geeft en zeker niet aan landen in oorlog. Daarbij is de apparatuur in eerste instantie gericht op defensie. Je hoopt dat de apparatuur in combinatie met de wil tot verzet zal leiden tot het voorkomen van oorlog c.q. overheersing. Zie je, macht heeft door de eeuwen altijd een belangrijke rol gespeeld, ik heb niet veel hoop dat dat zal veranderen".

Ir. Staal's huidige functie in de techniek vindt zijn basis in zijn afkomst uit een generaties-oud geslacht van smeden. Parallel aan zijn eigen ontwikkeling liep de ontwikkeling van het bedrijf.

Het bedrijf

In de loop der jaren is het omgebouwd van de productie van apparaten met mechanische precisie naar apparaten met mechanische precisie gemengd met elektronische scherpzinnigheid. Het personeelsbestand groeide daarbij van zeshonderd tot twee en dertig honderd.



O.R. van hoog niveau

Ook in de Ondernemingsraad, waarvan hij voorzitter is, heeft zich een evolutie voltrokken. We hebben hier te maken met een OR van hoog niveau. De heer Vondeling, toen nog Kamerlid, noemde het bij een bezoek eens een van de sterkste ondernemingsraden die hij ooit ontmoet had.

De heer Staal is 57 jaar en heeft dus niet zoveel bedrijfsjaren meer vóór zich. Als we zo over zijn pensionering praten komt er ineens een heel apart facet om de hoek: hij had altijd graag arts willen worden. "Misschien ga ik me wel aanmelden", zegt hij en heeft even schik bij die gedachte, om dan plotseling terug te keren: "Alle mensen, ik leg mijn hele ziel bloot!", zich min of meer

verontschuldigd dat hij als zakelijk mens illusies zit te koesteren. Voorlopig moet er eerst nog een jubileum worden gevierd. Wij wensen hem een onvergetelijk jubileum toe, zoals ook dit interview ons nog lang in herinnering zal blijven.

Bovenstaand zijn gedeelten uit het interview afgenomen door de heer Sanders van de "Philips Koerier"